

Die in lijden en sterven zich overgeeft aan  
den wil des Heeren, ontslaapt in vrede.



R I D V O O R D E Z I J L,

VAN VROUW

**Marie - Emma ROMBAUT**

weduwe van Mijnheer

**Camillus VEREECKE**

*geboren te Meerendre den 5 Oogst 1866 en over-  
leden te Gent, den 29 November 1932, na eene  
langdurige ziekte versterkt door  
de laatste H. H. Sacramenten der stervenden.*

Mijne krachten bezwijken onder mijne ellende,  
maar ik vertrouw op u, o Heer, en ik zeg: Gij  
zijt mijn God, mijn lot is in uw handen.

Ps. 20

Zij heeft den weg der vrede en gerechtigheid  
gevolgd met eene volkomene verachting der ijdel-  
heden der wereld. Zij was goed, moedig, oprecht  
en godvreezend. Zij leefde in vrede met haar  
evenaaste en zuiver van harte, om God te bezit-  
ten; hare tong kende de leugentaal niet, daarom  
was zij van iedereen bemind; hare gedachtenis  
blijft in zegen.

Mijn duurbare kinderen, kleinkinderen dank  
voor uwe groote genegenheid: niettegenstaande  
al uwe bezorgdheid, heeft de Heer mij tot Hem  
geroepen: in den hemel blijf ik voor u bidden.

*H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op u. (300 d. afl)*