



*Beeld van liefde,
beeld van goedheid,
beeld van al wat edel is
bloeit hij zo in aller harten
en in elks heugenis
(G. Gezelle)*

Dankbaar aandenken aan

De Heer

Michel Denduyver

Echtgenoot van Mevrouw Simone Fonteyne

Geboren te Westkerke op 18 juli 1937
en overleden te Brugge in het A.Z. Sint-Jan,
op 6 februari 2003, gesterkt door het ziekensacrament.

Lid van de Kamer van Retorika de Gezellen van de Heilige Michiel
Lid van het Willibrordkoor

Simone Fonteyne,

Wim en Lieve Denduyver - Deprest,
Jonas, Sarah en Lucas,
Hans en Veerle Dewitte - Denduyver,
Niels, Lieselot en Klaas,
Steven Denduyver (†)

danken u voor uw steun en medeleven.

Rouwleiding en funerarium Jos Timmerman Loppem / Sint-Michiels / Oostkamp 050/82.40.48

Liefste man, papa, opa, Michel,

*Met veel verdriet vragen we ons af : waarom ?
Je heengaan heeft ons verrast.*

*Voor mama was je een liefhebbende echtgenoot,
een schouder om op uit te huilen in de moeilijke momenten.*

*De herinnering aan Steven heeft je laatste tien jaar getekend.
Samen met mama heb je deze pijn aanvaard en gedragen.*

*Voor je kinderen was je een toeverlaat, een raadgever,
een helper en een vriend.*

*Voor je zes kleinkinderen was je een speelkameraad
en een rustpunt. Je had ze zo graag zien groot worden.*

*Voor je vrienden was je een graag geziene gast op vergaderingen of
feestjes, maar ook een stille werker waar je altijd kon op vertrouwen.*

*Je leven was te kort om alle dromen te realiseren,
maar we zullen je altijd herinneren zoals je was :
vriendelijk, hartelijk, optimistisch, relativerend en gelovend.*

*We zeggen dank om je warmte, je trouw, het geluk ons gegeven.
't Was zo goed, maar veel te kort.*

Er waren nog zoveel mooie dingen die we met jou wilden delen.

Je blijft voor altijd verder leven in ons hart.

