

Bewaar in uw geheugen de gedachtenis van uw
vriend. (Eccl. 37)

+

TOT ZALIG AANDENKEN
AAN MIJNHEER

Nestor Van Der Mersch

ASPIRANT OFFICIER TER LANGE OMVAART

Zoon van

Mr WILFRIED en Mw MARIA VANDE WALLE

geboren te Tielst den 7 November 1921 en
door een pijnlijk ongeval gestorven te Antwer-
pen den 16 Januari 1945.

O gruwelijke en onmeedoogende dood! Gij breekt
een zooveel belovend jong leven dat al de krach-
ten van lichaam en geest inspande en offerde tot
een eerlijke toekomst. Gij slaat ongeneesbare won-
den in het hart van een troosteloozen Vader en in
een diepgevoelige moederziel. Gij verstoort het ge-
moed der twee zusters van wie het hart van zu-
ver en onbluschbare liefde brandde tot hun broeder.
Gij doet bittere tranen storten door eerbiedwaar-
dige grootouders. Gij verwekt en vernieuwt de na-
gedachtenis van een Grootvader gevallen als slacht-
offer van het oorlogsgeweld. Gruwelijk, o dood, is
uw werk en toch we weten dat God, onze Schep-
per, goed is en naar ons allerwelzijn betracht.
God van Liefde! God van Sterkte! God van Wijs-
heid! Troost ons, steun ons, verlicht ons, - op-
dat wij bidden mogen: God gaf, God nam, geze-
gend zij uw naam!

Nestor was een jongeling met veel begaafdhe-
den: sterk van wil en onberispelijk in zijn ge-
drag. Deugdzaam en godsdienstig vol eerbied voor
Ouders en familie diende hij tot voorbeeld
voor vele andere jongelingen. Door zijn een-
voudigheid en rechtschapenheid was hij de vriend
zijner studiemakkers. Kloekmoedig en onvervaard



trotseerde hij alle gevaren; waar zijn plicht hem
riep ijde hij er naar toe. God spaarde hem van
veel gevaren op zijn tocht in Frankrijk van waar
hij ongedeerd en opgeruimd naar huis kwam om
zijn angstvolle ouders het geluk en de ruste te
brengen. Gelijk waar hij verbleef hij was de ge-
zellige zoon of vriend.

God heeft hem te goed gevonden voor deze we-
reld van bederf en grootvader, zijn peter, heeft hem
ten hemel geroepen.

*Beminde Ouders, Grootouders, Zusters, Bloedver-
wanten en vrienden -Vergiffenis-* dat ik U zoo groot
verdriet aandoe. Ik wilde het niet- 't is een onge-
luk dat mij uit uw midden wegrukt. Dank voor uw
goedheid en genegenheid voor mij. Het kruiske,
Vader en Moeder, dat zij voor het laatst op mijn
voorhoofd drukt is de redding mijner ziel, mijne
en uw hoop op het eeuwig samenzijn. Vaart-
wel en weent niet meer, ik zal bidden dat God u
trooste.

Akten van geloof, hoop en liefde
(7 j. en 7 m. quadr. afl.)

*Genadige Heer Jezus, schenk zijne ziel de eeuwi-
ge rust!*
(300 d. afl.)

Mr en Mw Wilfried Van Der Mersch-Vande Walle;
Mw We Florimond Van Der Mersch-Schacht;
Mr en Mw Joseph Van Nieuwenhuyse-De Cock;
Juffrouw Gilberte Van Der Mersch;
Juffrouw Laureine Van Der Mersch;
Mr en Mw Remi Verhoye-Vande Walle;
Mr en Mw Marcel Maeyens-Vande Walle;
De familiën Van Der Mersch, Vande Walle, Schacht
en De Cock,

DANKEN U.

Dr. Sprijt Tielst