

*“In hart en geest
ben jij nabij,
jij blijft het
allermooiste in mij.”*



Dankbare herinnering aan

de heer

Omer Ryckx

weduwnaar van mevrouw Ivonne Soenen († 1997)

Hij is geboren in Koekelare op 6 december 1925 en is er godvruchtig van ons heengegaan in het WZC Meunyckenhof op 3 mei 2015, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.



Doorheen de tranen
zien we vaag,
de klokken luiden stil
en vandaag, bijzonder traag!

Vader, jij kreeg vanaf je eerste uur
een liefdevolle levenswandel.
Respect voor mens, voor dier, natuur,
eerlijke beginselen voor de handel!

Toen moeder na jaren zorg, ons achterliet
keerde voor jou zeker het tij:
het Meunyckenhof kwam gauw in het verschiet
maar wij bleven je wel, heel nabij!

Rond de Koekelaarse markt en scholen
heb je van je oude dag genoten.
Vandaag, na 50 jaar Veldemolen,
heb je de deur achter je voorgoed gesloten!

V. F.

Zijn kinderen:

Robert en Marleen Vereecke - Ryckx
Danny en Catherine Ryckx - Warlop
Francky en Marianne Ryckx - Derycke

Zijn kleinkinderen:

Ellen Ryckx, zijn petekind
Joyce Ryckx
Frederic Warlop

Dave Ryckx, zijn petekind, en Trees
Jana Ryckx en Joerik

Zijn zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten
en de families Ryckx - Volcke en Soenen - Verfaillie

danken u voor uw gebed en blijken van medeleven.

Rouwcentrum Geert Logghe, Zarren

Kobe RPB
© Bonselink

