

Blijf  
vertrouwen



SIMON 3  
decoratie gent  
printed in Belgium

WIL SAMEN MET ONS DANKBAAR GEDENKEN

H E E R

### **PATRICK VERSCHUERE**

Zoon van Heer GERARD en  
Mevrouw GEORGETTE DE COCK

geboren te Tielt op 10 augustus 1953,  
en na een smartelijk ongeval in de Heer ontslapen  
in het St.-Janshospitaal te Brugge,  
op 6 juli 1974,  
gesterkt door de sacramenten der zieken.



„Een vreugdig uitgaan baart dikwijls een treurig wederkeren” (Navolging van Kristus). Hoe letterlijk zijn die woorden niet van toepassing geweest voor het jonge slachtoffer dat vandaag ten grave wordt gedragen. Vol blijde levenslust ging hij heen... om levensloos teruggebracht te worden. Het is zo schrijnend pijnlijk! Elke plotse dood is ontstellend, maar wanneer daarbij een pas openbloeiend leven wordt afgesneden, is de pijn bij de familie en de ontsteltens bij de bekenden des te groter.

De mens wikt, God beschikt. In zijn onfeilbare wijsheid weet Hij wat ieder van ons best past. Wij begrijpen Zijn geheimen niet en buigen deemoedig het hoofd.

O heilig geloof! Wat zijn uw vertroosting en zoet in het uur van de dood. Dan immers stelt gij in 't licht de ijdelheid van een bedriegende wereld, de nietigheid van de wereldse vermaken, de vergankelijkheid van het leven zelf en gij belicht zo helder en klaar het ware geluk, welke de trouwe

kristen aan de overkant van het graf te wachten staat.

O Heer, wij danken U om die vertroostende waarheid. Door U versterkt kunnen wij dan bidden: „Heer, Gij hebt in Uw ondoorgrondelijke raadsbesluiten deze zware beproeving toegelaten, geef dan de sterkte om dit kruis te dragen en laten wij met des te meer vertrouwen opblikken naar Uw Goddelijke Voorzienigheid en tot U bidden: Onze Vader, die in de hemelen zijt.

**Dierbare ouders, O.L.Heer** geeft U een zwaar kruis te dragen. Gij hebt zo oneindig veel van mij gehouden en de leemte van mijn afwezigheid zal U zo hard vallen. Het spijt mij om het verdriet U aangedaan. Zoekt troost bij Uw kinderen die nu alles zullen doen om, jullie beiden, dit leed te helpen dragen.

**Bemide broer, zusters en familieleden:** wij waren zo gelukkig te samen, daarom is mijn plotse dood ook voor U hard en pijnlijk. Weet echter dat mijn liefde niet sterft, dat ik U allen volg en U bij de Heer gedenk. Leert van mij dat het leven kan kort zijn en dat het steeds ernstig is. Bemint vader en moeder met een verduppelde liefde.

Blijft mij allen in uw gebeden gedenken.

Heer en Mevrouw Gerard Verschuere-De Cock,  
Heer Freddy Verschuere,  
Heer en Mevrouw Frans Vermeersch-Verschuere,  
Mejuffer Vera Verschuere en verloofde,  
Mevrouw Jozef Verschuere-Mestdagh,  
Heer Achiel De Cock-Bruneel,  
De families Verschuere - De Cock,

danken U om uw gebeden  
en Blijken van deelneming.

DRUK MAES