

Gedenk in uw gebeden de Ziel van  
DE HEER

## Pierre MONTEYNE

ECHTGENOOF VAN MEVROUW  
ZULMA BALTENS

geboren te Stalhille, op 28 september 1912  
en godvruchtig overleden te Oostende  
(H. Serruysziekenhuis), op 11 maart 1986,  
na de H. Sakramenten der zieken te hebben  
ontvangen.

Pierre, wij die je gekend hebben,  
jij, de eenvoud zelve, gebleven zoals je was  
door het leven en 't welslagen heen;  
jij, zo levenslustig steeds, en waar ook  
in gezelschap, altijd de gulle vriend die  
vreugde bracht en vrolijkheid;  
jij, met je scherpe geest, die plannen maakte  
en ten uitvoer bracht, met inzicht en  
volhardend;  
jij, zo goed voor iedereen;  
jij, tevreden en blij, met een stukje zee en  
duin, met een brok groen, met een vogel,  
een boom, een bloem in je tuin;  
jij, zo gelukkig dan, omdat je zo gelukkig  
wist, je schoon gezin, je vrouw,  
je kinderen en kleinkind.

Pierre in volle overgave, heb je alles in de  
handen van de Heer gelegd:

je kinderen en kleinkind, zoals jij het hen  
hebt voorgedaan, zullen ze moedig en  
eensgezind, mekaar door 't leven helpen.

Je vrouw, zoals je samen door 't leven zijt  
gegaan en vreugde en leed steeds hebt  
gedeeld, zoals zij je in je tijdensmaanden  
altijd ter zijde bleef, blij jij nu ook bij  
haar en bid voor haar bij de Heer.

Zulma BALTENS,

Christa MONTEYNE,  
Freddy en Olga MONTEYNE-THIELEMANS,

Daphné MONTEYNE,

De families MONTEYNE, BALTENS, BORNÿ  
en VANHAVERBEKE

danken voor uw gebeden  
en voor uw deelneming in de rouw.

---

Begr.-Crem. L. De Clercq, De Haan  
Tel. (059) 23 36 75 Druk. Deleu Bredena



Wees  
liefdevol  
voor elkaar