



Wil in uw gebed gedenken

de ziel van

PIETER TAECKE

Weduwnaar van MARIE VIAENE

Geboren te Zerkegem, den 16 October 1868, en te Brugge overleden, den 14 October 1949, na de heilige Sacramenten te hebben ontvangen

Hij was lid van de broederschappen der parochie

In de avond van zijn leven mocht Pieter terugzien op een lange reeks jaren doorgebracht in zwaren arbeid. Van 's morgens vroeg op de baan om dikwijls uren verre te geraken en er dan zijn snoetierswerk te doen aan de bomen langs de baan.

Bij zijn gouden bruiloftsfeest mocht hij den Heer danken om een lang leven samen met zijn trouwe vrouw

Wat voor hem nu het enige is dat van tel blijft is Gods goedheid, die hem door het doopsel tot zijn kind maakte, in de H. Communie spijsde met Jezus vlees en bloed, in de biecht reinigde, door zijn genade hielp om als christen te leven en te sterven. Nu over hem Gods oordeel is beslist is zijn grote vreugde dat hij God heeft gediend en Gods gebod onderhouden, en zich niet heeft laten meeslepen tot Zondagsverzuiming en ontrouw aan de kerk van God.

En toch *beste familieleden en vrienden*, smeekt hij om uw gebed voor hem: om de ontoereikendheden van zijn dienst, terwijl hij ze uitzuivert, vroeger weg te maken.

Vaarwel mijn zoon en dochter, mijn familieleden. Leeft zo dat wij mogen hopen elkaar weder te zien in de zalige eeuwigheid.

Heer Jezus geef hem de zaligheid weldra.

• Zoet Hart van Jezus wees onze liefde.

Drukk. A. SMIS, Oudenburg.