



RVN 632

*ECCE MATER TUAE  
ET EX ILLA HORA ACCEPIT  
EAM DISCIPULUS IN SUA*

(Joh. XIX 27)



Nikszbyrowsky pinak

RVN 630

*PATER... NON MEA VOLUNTAS,  
SED TUA FIAT*

Luc XXII 42

† TOT CHRISTELIJK AANDEKENEN VAN  
**HEER PROSPER VANHOUTTE**

echtgenoot van

**Mevrouw BERTHA AMELOOT**

*Gepensioneerd Stationsfacteur van de N. M. B. S.*

*Oud-Strijder van de oorlog 1914-1918,*

geboren te Avekapelle de 6 juni 1892 en godvruchtig overleden te Izegem de 3 mei 1958, na ontvangen te hebben de laatste heilige sacramenten.

Zoals hij zich uitgaf, zó was hij. Nooit waart gij aan hem ontgoocheld, noch beschaamde hij de verwachtingen die gij in hem hadt gesteld, omdat hij eerlijk was als goud en geen omwegen noch bedrog kende.

Aldus kwaamt gij noodgedwongen onder de invloed van zijn sterke persoonlijkheid en zijn innemende schoonmenselijkheid, van zijn wijsheid en zijn schranderdheid van geest, van zijn kalme en rustige evenwichtigheid.

Hij bejegende U steeds met milde goedheid en met de glimlach op het gelaat, als de veruitwendiging van een onverstoorbare zielevrede en een zacht en teder gemoed.

Want het ideaal, dat hij van zijn jeugd af nastreefde, heeft hij nooit verloochend: zijn leven was één opgang en had als vaste grondslagen een diep-kristelijke en doorleefde overtuiging en een ongerepte zedelijke gaafheid. Hij was fier een broeder-priester te hebben; na dezes smartelijk overlijden, vereerde hij hem zijn leven lang in eerbiedig aandenken. Rijkbegaafd als hij was, bleef hij doodeenvoudig,

beziel met een ijzersterke wil, een werkkraft zonder weerga en een taac vastberadenheid. Hij heeft rusteloos gestreden en grootmoedig in stille verdokenheid geleden, zonder ooit maar één klacht, zonder haat noch de minste verbittering.

Wij beseffen ten volle en pijnlijk-diep wat wij in hem verliezen: een teergeliefde echtgenoot, een voorbeeldige en plichtbewuste vader, een edel mens die zich totaal heeft gegeven in edelmoedige zelfvergetenheid en alles voor allen trachtte te zijn. Wij willen, naar zijn voorbeeld, sterk en moedig door het leven gaan in totale overgave aan Gods H. Wil.

*Beminde echtgenote*, de scheiding voor U is allerpijnlijkst. Ik ben U veel te vroeg onttrokken. Blijf wat gij waart voor mij: de sterke, liefhebbende vrouw. En blijf voor uw kinderen: de goede moeder. Ik zal voor U zorgen.

*Teergeliefde kinderen en kleinkinderen*, nu moet gij al moeders troost en steun zijn, mijn voetstappen navolgen, uw lieve vader indachtig blijven en naar mijn vurigste betrachting leven in eer en deugd.

*Bloedverwanten, vrienden en gij allen die mij dierbaar zijt*, dank om uw genegenheid en vriendschap. Gedenkt mij in uw gebed.

**De akten van geloof, hoop, liefde en berouw.**

*Mevrouw Prosper Vanhoutte, geboren Bertha Ameloot;  
Mijnheer en Mw. Albert Vanhoutte-Vandenabeele en kinderen;  
Mijnheer en Mw. Georges Vanhoutte-Vandenabeele en dochter;  
Mijnheer en Mw. Prosper De Man-Vanhoutte en dochters;  
De families Vanhoutte en Ameloot,*

**danken U voor uw gebeden en uw  
blijken van christelijke deelneming.**