

Dankbare herinnering aan

DE HEER  
Raphaël VERSTEELE

Echtgenoot van Mevrouw Francine Maerel

Geboren te Veurne op 26 juli 1926 en zachtjes thuis ingeslapen  
op 13 februari 1995 omringd door zijn lieve vrouw,  
kinderen en kleinkinderen.  
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Doctor in de Rechten

Gewezen Stafhouder van de balie der advocaten te Veurne

Ere-Plaatsvervangend Rechter

aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne

Gewezen Burgemeester van De Panne 1965-1982

Gewezen Senator van het arrondissement Veurne-Oostende-Diksmuide

Gewezen lid van het Directiecomité Gaselwest

en gewezen Voorzitter Gaselwest - Kust

Gewezen Reserve Officier bij de pantserroepen

Ridder in de Kroonorde

Om uw aanwezigheid  
om uw vriendschap  
om uw gebed  
om uw blijken van deelneming  
danken wij U oprecht.

De families VERSTEELE - VAN LINDEN - MAEREL - DE CONINCK

Uitvaartverzorging : Kesteloot, Veurne, Tel. (058) 31 36 60 – 31 19 09

Druk : G. Bathiaux, Groene Poortdreef 27, 8200 Sint-Michiels - Brugge, Tel. (050) 38 07 07

Men is, men was.

Geboren worden, leven, sterven, voor iedereen gelijk, en toch zo verschillend. Raf heeft van zijn leven iets willen maken waardoor hij boven het gewone uitstak. Niet dat hij het gewone verachtte – anders was hij geen 18 jaar burgervader van De Panne geweest. Maar met zijn sterke persoonlijkheid en zijn gedrevenheid bij de uitvoering van zijn visie streefde hij steeds naar perfectie. Door zijn vlotte omgang met jan en alleman, zijn werkkraft, zijn intelligentie, zijn fijne humor, wilde hij zich steeds ten dienste stellen van allen die hem omringden, zijn familie, zijn vrienden, zijn collega's, zijn Pannenaars. Laten wij samen verenigd in de Heilige Eucharistieviering de Heer danken dat wij hem mochten ontmoeten. Jammer dat Raf zo vroeg van ons is heengegaan. Hij had nog zoveel kunnen betekenen voor ons allen.

*(zijn beste vriend F.B.)*

*Lieve Francine, dank voor uw immense genegenheid, bezorgdheid en trouw in goede en kwade dagen.*

*Anne en Paul, Caroline en Patrick, Pascal en Sandra. Jullie waren mijn grootste vreugde, mijn rijkste bezit. Ga nu moedig verder en blijf samen sterk door een hechte familieband.*

*Voor de allerliefste schatten van de wereld : Raphaël, Axel, Benjamin, Alexander, Anne-Sophie, Charlotte, Aline en Yasmine een grote dikke afscheidszoen van jullie Bompa.*

