



†

Dierbaar aandenken aan

Heer

René, Joseph VAN MOUFFAERT

Oudstrijder 1940-1945

Vereerd met de herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945 met twee gekruiste sabels

Echtgenoot van Mevrouw
Martha THYLYS

geboren te Brugge op 26 februari 1908 en er godvruchtig overleden in de kliniek Minnewater op 27 januari 1975, gesterkt door de sakramenten der zieken.

Zijn plotse verscheiden heeft ons allen die hem dierbaar waren, als een genadeloze bliksem getroffen.

René is niet meer, een kortstondige ziekte heeft deze man, die gedurende vele jaren het beste van zichzelf voor zijn gezin gegeven heeft, uit zijn vertrouwde midden weggerukt. Met ongekende ijver en vlijt verrichte hij zijn zware taak, tot voldoening van zijn gezin. Hoe vaak heeft hij niet onverbloemd zijn levensverhaal geschetst, dat zowel hoogtes als laagtes heeft gekend. Opmerkelijk was daarbij zijn eenvoud, zijn overtuiging in de Rooms-Katholieke kerk, zijn levenswijsheid die hij op die wijze naar voor bracht.

Dierbare echtgenote, we mochten zolang lief

en leed delen, we hebben de lasten samen gedragen, de vreugden samen doorleefd. Heb dank voor onze levensgemeenschap in zorg en zonnige dagen, we waren zo goed samen. Het scheiden valt nu lastig, doch danken wij de Heer die ons Zijn liefde en bescherming gaf.

Dierbare kinderen, zusters en broer, behoud me in jullie herinnering zoals ik was, en put uit deze, de kracht Gods wil te aanvaarden en geef mijn Martha de nodige sterkte deze harde beproeving te doorstaan.

Mevrouw René VAN MOUFFAERT,

Heer en Mevrouw
Jacques VAN MOUFFAERT - CALEY en kinderen,

Heer en Mevrouw
Gui VANSTEENKISTE - VAN MOUFFAERT en zoon,

Heer en Mevrouw
Johan ALLAERT - VAN MOUFFAERT en kinderen,

De families VAN MOUFFAERT en THYLYS,

danken U voor uw gebeden en blijken van deelneming.