



Als dankbare herinnering aan

de Heer

Robert **TIMMERMAN**

echtgenoot van **Mevrouw Suzanne Carpentier**

geboren te Beernem op 28 augustus 1946 en plots
thuis overleden te Assebroek op 3 april 2006.

Suzanne Carpentier,
Nico Timmerman, Shanah en Lenny,
Gino en Claudia Timmerman-Reichert,
Dario en Brithney,
Rudy en Sophie Timmerman-De Cock,
zijn schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten,
de families Timmerman, Carpentier, Claeys en Van Daele
danken u oprecht voor uw aanwezigheid, uw gebed en uw
blijken van medeleven.

'n beetje.
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans

