

Wij vergeten  
je niet



Vroom aandenken aan

**MEJUFFROUW**

### **Robertine Caesteker**

**dochter van de heer en mevrouw  
Raphaël en Rachel Caesteker - Kemel**

geboren te Veurne op 11 mei 1946  
en godvruchtig overleden te Brugge  
op 31 juli 1990, gesterkt door de  
HH. Sakramenten der zieken.

Veurne kermis,  
zomer, zon en toeristen  
vakantie en ontspanning.  
Boetprocessie,  
ingetogenheid en bekering.  
Vreugde en ernst  
twee elementen  
die ons dagelijks leven doorkruisen  
van de wieg tot het graf.  
Dat leven trok ook aan Robertine voorbij.  
Gevoelens kon ze moeilijk verwoorden,  
haar dromen waren onbespreekbaar,  
haar angsten moest je raden  
alleen wie haar heel nabij was  
voelde, dacht en zag wat in haar omging.  
Wanneer haar leven nu is afgebroken  
denk je onweerstaanbaar  
aan wat liefde, geduld en goedheid  
haar ouders voor haar opbrachten.  
Gedurende 30 jaar mocht zij  
de geborgenheid van het gezin ervaren.  
Dag en nacht  
waakzaamheid van vader en moeder  
genegenheid van broers, familie en bureu.  
Tot de dag komt

waarop anderen noodgedwongen  
die zorg moeten overnemen.  
Woorden kunnen moeilijk weergeven  
welk een offer het is  
om geliefden uit handen te moeten geven.  
Maar de band bleef onverbreekbaar,  
bij het op bezoek gaan  
ontvouwde een glimlach  
het herkennen van haar thuis.  
Haar plotse overlijden  
komt verrassend over,  
de vooropgezette leeftijd  
was reeds lang overschreden  
maar noch dokters, noch wetenschapslui  
hebben het leven in handen  
enkel de Heer,  
Schepper van alle leven  
in de hemel en op aarde,  
kent dag en uur.

" God, Vader van alle mensen,  
in dit uur van rouw bidden wij om troost  
voor de ouders van Robertine die nu om haar  
wenen. Wij weten dat Moeder Maria haar  
beschermende mantel om haar heen heeft  
geslagen. Laat ons steeds vol eerbied elk  
leven benaderen dat komt uit uw hand, hoe  
broos het ook is. Wij danken U dat er steeds  
mensen zijn die zich vanuit de kristelijke  
naastenliefde zich ontfemen over hun zieke  
medemens en dit naar het voorbeeld van  
Jezus Christus, onze Heer. Amen."

De families Caesteker en Kemel,  
danken voor uw gebaden  
en blijken van deelneming.

platevoet veurne