

Op 12 april 1996 namen wij afscheid van

## Roger Achtergaele

18 maart 1939 – 6 april 1996

Solange Masyn

Marc en Elsje Chielens - Achtergaele  
Eveline Achtergaele en Christophe Decoene

Chiel en Lien Chielens

Ida Achtergaele - Martens

Zulma Masyn - Allemeersch

zijn zus, broer, schoonzussen, schoonbroers,  
neven en nichten

danken u voor de steun en de blijken van medeleven  
bij het heengaan van Roger.

De kern van alle dingen  
is stil en eindeloos.  
Alleen de dingen zingen.  
Ons lied is kort en broos.

F. Timmermans

*Voordat je er niet meer bent, je vertelt nog  
verhalen, maar ze zijn zo stil als een ruïne.*

*Voor er geen woorden meer zijn die dit kunnen*

*zeggen : deze balken droegen een dak, deze zwarte  
vlammen waren een vuur, deze gaten een toegang  
en vensters op een tuin, op een weide, een akker,  
deze stenen waren een muur, deze plek was een huis.*

*Je dwaalt nog door je verhalen : al bijna alleen  
nog onder een eeuwige hemel, het is al zo koud,  
het waait er al door je kleren, wilde frambozen  
en druiven komen je halen, je ruikt de aarde waarin.*

*Er zijn nog woorden, maar zij gaan over iets voordat  
ook dat er niet meer is, zij gaan zoals de tijd, niet  
voorbij, niet terug, maar zoals een ruïne plaats maakt.*

R. Kopland