



Dankbare herinnering aan

DE HEER
Roger WINDELS

Echtgenoot van Mevrouw Maria Rammant

Geboren te Emelgem op 18 mei 1924 en
overleden in het A.Z. Sint-Jan te Brugge,
na een kortstondige ziekte op 13 november 1996,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

*Ik heb de witte waterlelie lief
daar die zo blank is en zoo stil haar kroon
uiplooit in 't licht.*

*Rijzend uit donker-koelen vijvergrond
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.*

*Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenscht niet meer...*

F. van Eeden

Ons vader is veel te vroeg gestorven. De stoere en noeste eik is plots en onverwachts geveld in deze novemberherfst. Wij hebben het niet zien aankomen. Vader heeft voor ons zijn innerlijk zeer diep verborgen gehouden. Grote pijn en onnoemelijke smart overvalt ons nu... maar door de tranen heen trachten wij het ongerepte beeld van hem te bewaren.

Vader was een zeer harde werker. Geen inspanning was hem teveel. Altijd was hij bezig met een opdracht, de voorbereiding van een vergadering, een leidinggevende taak. Dag en nacht. Op intensieve zorgen fluisterde hij nog naar de verpleegster ... "Wanneer mag ik naar huis? Ik heb nog zoveel te doen..." Sinds meer dan veertig jaar houdt hij zijn eigen dagboek bij, een overvolle activiteitenkalender. Hij is gestopt op de dag voordat hij naar het ziekenhuis moest.

Vader was een bijzonder verstandig en wijs man. In de Normalschool te Torhout was hij een bekwaam leraar. Van het moeilijke en saai vak geschiedenis maakte hij een begrijpelijk en boeiend verhaal. Op alle mogelijke vragen wist hij een klaar en duidelijk antwoord. Hij studeerde altijd voort, de jongste tijd buiten ons weten over zijn verborgen ziekte.

Velen zijn hem nu nog dankbaar voor de "wijze" raad die hij hun meegaf.

Vader was ook dienstbaar. Niemand deed vergeefs op hem een beroep.

Steeds opnieuw maakte hij tijd om mensen te helpen. Hij heeft bergen verzet om voor zovelen een passende job te verschaffen. Als burgemeester van Torhout maakte hij een vernieuwde stad waar het goed is om te leven. Hij deed enkel aan politiek uit plichtsbef, nooit uit persoonlijke ambitie.

Vader hield ook zielsveel van het volle leven. Hij verdiepte zich graag in een mooi boek. Hij las het uit in één adem en vergat nooit meer wat hij gelezen had. In de stilte van de huiskamer luisterde hij enthousiast naar klassieke muziek en zong voluit mee. Zelf tekende hij ook, maar nog meer kwam hij onder de indruk van een mooi schilderij, een eenvoudig beeld of een vaas Torhouts aardewerk. Ook in de sport was hij een gedreven supporter. In de fermette kwam hij tot rust. Hij kende de namen van alle planten, heesters en bloemen die er groeiden, hij stoeide met Olaf en koesterde er de beek "t Stroomke". Hij kon genieten van een lekker maal en een glas goede wijn. Helaas de jongste tijd liet hij zijn glas meer dan halfvol staan...

"Roger..." jij bent steeds een trouwe en liefdevolle echtgenoot geweest. Zonder veel franjes maar oprecht. Naast jou heb ik alles mogen delen in goede en in kwade dagen. Dat maakt me zeer gelukkig.

"Mijn beste broer..." jij was altijd mijn laatste toeverlaat. Samen hebben we onze dubbele verjaardag gevierd van 75 en 70 jaar. Nadien werden we elk op zijn beurt zeer zwaar ziek. Het kwelt me zo dat jij het niet hebt mogen overleven...

"Pa..." jij bent voor ons het grote voorbeeld geweest. Streng als het nodig was, maar vol begrip en altijd bekommerd om ons welzijn. Bij jou hebben we nooit vergeefs om raad gevraagd. Het zal hard zijn om je nu te moeten missen...

"Lieve Opa..." uren konden we luisteren naar jouw spannende verhalen, het was voor ons een onvergetelijk feest als we samen met jou mochten tekenen. Als je zo mooi aan het zingen was, werden we stil... Wie zal dat allemaal nu doen voor ons?...

Wij danken God, onze Heer voor zo'n vader en we bidden dat hij nu zijn voltooiing mag vinden in Gods eeuwige vrede.

Ere-Senator
Gewezen Ondervoorzitter van de CVP-Senaatsfractie
Gewezen Nationaal Voorzitter CVP-senioren
Ere-Burgemeester van Torhout
Gewezen Arrondissementeel Ondervoorzitter CVP Brugge
en gewezen Voorzitter CVP Torhout
Stichter en Ere-Voorzitter van de Vormingsinstituten
K.M.O West-Vlaanderen
Gewezen Ondervoorzitter van het Arrondissementeel Dagelijks
Bureau van het NCMV Brugge - Torhout - Oostkust
en gewezen Voorzitter van het NCMV Torhout
Gewezen Voorzitter van het Instituut voor Voeding
en het Familiepark Ter Groene Poorte
Stichter en Ere-Voorzitter van de Federatie Cultuur, Sport
en Vrije Tijdsbesteding FVTBGAS
Gewezen Directeur van het Vrij Handelsonderzoek te Brugge
Oud-Docent aan het regentaat te Torhout
Stichter en Voorzitter van de vzw
Stichting Kasteel van Wijnendaele
Vereerd met het Pauselijk ereteken Pro Ecclesia et Pontifice
Ridder in de Leopoldsorde
Ridder in de Kroonorde

*Om uw aanwezigheid
om uw vriendschap
om uw gebed
om uw blijken van deelneming
danken wij U oprecht.*

Mevrouw Maria RAMMANT

zijn echtgenote

De Heer Johan WINDELS

De Heer en Mevrouw Guy en Kathleen BARBIAUX - WINDELS

De Heer en Mevrouw Michel en Kristien MOREAU - WINDELS

De Heer en Mevrouw Patrick en Caroline WINDELS - VERSTEELE

zijn kinderen

Patricia WINDELS

Matthias en Michael MOREAU

Alexander, Anne-Sophie en Charlotte WINDELS

zijn kleinkinderen

Mevrouw Alice TANGHE † - WINDELS

zijn zuster

De families WINDELS, DEVOLDER, RAMMANT EN SPIRIET

Rouwleiding Decombele, Makeveldstraat 11, 8820 Torhout, Tel. (050) 21 11 46 - 21 62 67
Druk : G. Barbiaux, Groene-Poortdreef 27, 8200 Sint-Michiels - Brugge, Tel. (050) 38 07 07