

In liefde hebben we afscheid genomen van



de heer

## Roland Boydens

liefste vriend van mevrouw  
Lucienne Hertogs

geboren in Oostende op 15 juli 1938  
en van ons heengegaan in Diksmuide op 25 juli 2021.

Zijn liefste vriendin

Lucienne Hertogs

Zijn kinderen en kleinkinderen

Erwin Boydens  
Alexander

Wim en Ingrid Cattoor - Boydens  
Mare, Loes, Flor, Jenne

Sven en Magali Boydens - Deramoudt  
Nathan  
Jarne, Laïs Soete

*danken u voor  
uw steun en medeleven.*



Uitvaartcentrum Cornelis, Diksmuide - Veurne-Westkust

Afscheid nemen is moeilijk,  
wetend dat woorden niet volstaan.  
Elk van ons zou zijn eigen verhaal  
kunnen schrijven  
over wat je voor ons was,  
nog voor ons bent  
en blijven zal.

Woorden volstaan niet  
om de man te beschrijven die je was.  
We hebben met je geleefd,  
we hebben van je gehouden.  
Jij van ons.  
Het was goed.

