



Dankbaar aandenken aan

mevrouw
Stephanie DE BLANDER

geboren te Knokke op 11 juni 1971
en na een smartelijk ongeval
overleden te Blankenberge
op 6 september 1993.

André en Anne Marie
DE BLANDER-DHOORE,
haar ouders

Alain DE BLANDER ,
haar broer,

en de families
DE BLANDER, DHOORE
en VAN OVERMEIRE,

danken U voor uw troostgevende
blijken van medeleven en voor
uw gebed.

Als ik ooit doodga,
verstik me dan niet onder je tranen,
maar schep een herinnering
aan mijn lach,
niet op mijn graf,
maar in je eigen levenssfeer,
daar waar ik gelukkig was.

