

Als dankbare herinnering aan

Mevrouw

Suzanne CARPENTIER

weduwe van de Heer Robert Timmerman

geboren te Brugge op 20 november 1942 en
overleden in het A.Z. Sint-Lucas te Assebroek
op 17 mei 2008.

Nico Timmerman, Shanah en Lenny,
Gino Timmerman, Dario en Brithney,
Rudy en Sophie Timmerman-De Cock,
haar broer, zus, schoonzus, schoonbroer,
neven en nichten,
de families Carpentier, Timmerman, Van Daele en Claeys,
danken u oprecht voor uw aanwezigheid en uw blijken
van medeleven.

*Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.*

*Flink was jij je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven.*

*Al weten we dat je veilig bent,
verlost van alle pijn,*

*flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn.*

