

Wat tenslotte het volle leven uitmaakt
is de kans te hebben gekregen
veel van zichzelf aan anderen te geven.

Theillhard de Chardin



Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

**Suzanne
Maria LOOTENS**

Echtgenote van
de Heer Michel VAN MAELE

Voorzitster van "Kind en Gezin",
verremerkt met de Gouden Medaille
van de Orde van Leopold II
en de Zilveren Palmen in de Kroonorde

Geboren te Oostkamp op 6 april 1925
en onverwachts overleden in Spanje
op dinsdag 17 maart 1998, gesterkt door de
gebeden van de Heilige Kerk.

*Om uw aanwezigheid
om uw vriendschap
om uw gebed
om uw blijken van deelneming
danken wij U oprecht.*

De Heer Michel VAN MAELE

haar echtgenoot

De families LOOTENS, VAN MAELE, DEMUYT EN LOGGHE

Suzanne,

Nu dat we samen wat meer tijd voor ons
beiden zouden nemen, ben je zo onverwachts
van ons heengegaan. Het doet pijn.

Je beeld staat in ons gegrift samen met de stille
kracht die je uitstraalde waarmee je zoveel van
jezelf aan anderen hebt gegeven.

Als echtgenote mopperde je soms over mijn
drukke bezigheden, niet voor jezelf, maar uit
diepe bezorgdheid voor mijn welzijn.
Je had begrip in alle omstandigheden.
Je was steeds bekommerd voor de mensen.
Je daadwerkelijke sociale inzet, veelal anoniem,
was voor velen een steun.

Je grenzeloze gastvrijheid opende vele deuren
en straalde eerbied en voornaamheid uit.
Ook in het publieke leven stond je steeds aan
mijn zijde en wist je optimaal vorm te geven
aan de vele taken die men van jou verwachtte.
Niets was te veel.

Suzanne, het was goed met jou te leven.
Niets kan de leegte die je achterlaat nog opvullen.
Er blijven enkel nog dankbare herinneringen.

Nu je vaart naar de andere einder - Gods stilte
en licht tegemoet - putten we kracht uit ons
geloof en jouw voorbeeld.

Michel

