

†

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

BID GOD VOOR DE ZIEL

van Heer

VICTOR TACQUET

Oudstrijder en Oorlogsinvalied 1914-1918

Vereerd met verscheidene Eretekens

Weduwnaar van Mevrouw

CECILIA VEREECKE

geboren te Schaarbeek op 26 jan. 1887
en godvruchtig overleden te St-Andries
op 21 augustus 1964, voorzien van het
H. Oliesel.

Een eenvoudig mens heeft zijn aardse
taak volbracht. Leven is weven en ster-
ven is aan God zijn stuk afgeven. Zijn
leven was een weefwerk van eenvoud,
goedheid, trouw, werkzaamheid, opge-
ruimdheid, geloof, vrouwen en dienst-
baarheid.

Na een langdurige ziekte die hij met
geduld doorstaan heeft de Heer
hem tot zich geroepen. Het was af.

Voor zulke mensen geldt het woord
van het evangelie : « mijn goede dienaar,
gij zijt in de gewone dingen trouw
geweest, kom binnen in de vreugde van
de Heer ». Door Christus, in Hem en met
Hem, zij om dit schone leven mede. U,
almachtige Vader in de eenheid van de
H. Geest alle lof en glorie.

Laten wij bidden: eeuwige Vader,
wiens liefde zonder grenzen is, zie ge-
nadig neer op Uw dienaar Victor, ontsia
hem van alle schuld en pijn en neem

hem op in uw paradijs van licht en
vreugde. Door Jezus Christus onze Heer.
Amen.

Mijn duurzame kinderen en kleinkin-
deren, ik ben naar moeder gegaan. Daar
zal ik met haar over U waken en zorgen.
Om alles, wat gij met zoveel liefde voor
mij hebt gedaan, dank ik u oprecht.
Gedenk mij in uw gebed.

Duurbare familieleden, vrienden en
geburen, een eenvoudig gebed is voor
mij de schoonste blijk van genegenheid.
Onze Vader... Wees gegroet...

Heer en Mevrouw Gustaaf VERMOUT-
TACQUET ;

Heer en Mevrouw Karel TACQUET-
BONHEURE en kinderen ;

Heer en Mevrouw Arthur TACQUET-
LECOMTE en kinderen ;

Heer Jean TACQUET ;

Heer Maurice TACQUET ;

Heer en Mevrouw Albert LOWYCK-
TACQUET ;

Heer en Mevrouw Roland VAN LOOKE-
TACQUET en kinderen ;

De familiën TACQUET, VEREECKE,
PULINCK en VANDEVENNE,

Danken U, om de gebeden
en bliken van deelneming.

Drukk. Ch. Louwage, Sint-Andries