



*In de geborgenheid van Zijn liefde heeft de Heer tot Zich geroepen*

**De heer**

## **Walther LESCRAUWAET**

weduwnaar van mevrouw **Fernanda VERSCHAEREN**  
echtgenoot van mevrouw **Hilda POTTIE**

geboren te Brugge op 19 januari 1930 en er overleden in het Algemeen Ziekenhuis St.-Jan op 31 juli 1993, gesterkt door de Heilige Sakramenten.

De families LESCRAUWAET - VERSCHAEREN - POTTIE - CLAEYS en PEIRE

danken U van harte voor uw gebed en christelijke deelneming.

*'t Is goed in 't eigen hart te kijken  
nog voor het slapen gaan,  
of ik van dageraad tot avond,  
geen enkel hart heb zeer gedaan,  
of ik geen ogen heb doen schreien  
geen weemoed op een wezen lei  
of ik aan liefdeloze mensen  
een wordeken van liefde zei  
en voel ik in het huis des harten  
dat ik droefenis genas  
dat ik mijn armen heb omwonden  
rondom een hoofd dat eenzaam was  
dan voel ik op mijn jonge lippen  
die goedheid lijk een avondzoen  
't Is goed in 't eigen hart te kijken  
en zo zijn ogen toe te doen.*

*Alice Nagon.*

*Vaarwel aan allen die mij dierbaar waren,  
sterven is geen afscheid maar een weerzien  
in het eeuwig leven.  
Dank aan allen, familieleden en vrienden,  
gedenk mij in uw gebeden.*

---

Rouwleiding L. Servaty  
Tel. (059) 50 25 43

Grafica  
Oostende

