



Liefdevolle herinnering aan

DE HEER

Werner VANDERISPAILLIE

Echtgenoot van
Mevrouw Huguette VANDERHAEGHEN

Geboren te Brugge op 19 april 1937 en ten gevolge van een moedig gedragen ziekte overleden bij hem thuis op 3 augustus 1995, gesterkt door de gebeden van de Kerk.

Leven,

Dat is geboren worden.

Net voor de tweede wereldoorlog in mijn geval. Als tiener verloor is reeds mijn moeder. Op 24 jarige leeftijd begon mijn enige liefde. Twee jaar later beloofden Huguette en ik samen te blijven, tot de dood ons zou scheiden.
En we hielden woord.

Leven,

Is ook leven geven. Aan mijn dochter Fabienne en aan mijn zoon Ilja. Ik voedde ze op in een sfeer van vrijheid, sociaal-zijn en respect hebben voor de ander. Ik werd een heuse huisvader. Er was wel nog tijd voor familie, vrienden en ontspanning, maar mijn gezin kwam toch op de eerste plaats. We maakten veel uitstappen, de kinderen volgden muziek- en dansles, gingen vaak op reis en ontmoetten hun eerste vrienden en vriendinnen. Mijn vrouw en ik groeiden nog meer naar elkaar toe. Geleidelijk gaven we de fakkel door aan de volgende generatie. Mijn

geliefde en ik begonnen al te denken aan een rustige oude dag.

Leven,

echter. Is ook doodgaan.

Ik dacht bang te zijn voor de dood maar het was niet nodig. Ik voelde me gesterkt door de hulp van mijn vrouw en mijn zoon. In gedachten steunde ook mijn dochter me, ondanks haar verre verblijf.

Zonder vrees ga ik nu God tegemoet om dicht bij hem verder te mogen leven.

Leven,

Is ook het leven dat verder gaat voor hen die achterblijven.

Huguette VANDERHAEGHEN,
zijn echtgenote,

Fabienne VANDERISPAILLIE,
Ilja VANDERISPAILLIE,
zijn kinderen,

De families VANDERISPAILLIE,
DE GRAEVE, VANDERHAEGHEN
en WNUKOWA,

danken U voor uw biddend deelnemen
en uw warme sympathie.

Begr. E. Verlinde, Eekhoutstraat 26, Brugge
(050) 33.18.29, Zandstraat 332, Sint-Andries