

†

Blijvend aandenken aan
De Heer

Willy STEEVENS

Tuinder

Echtgenoot van Mevrouw
Lydie VAN DEN MEERSSCHAUT

Geboren te Assebroek op 17 juni 1933, en
na een korte, pijnlijke doch moedig ge-
dragen ziekte overleden te Brugge op
22 juni 1986, in het A.Z. Sint-Jan, gesterkt
door de sacramenten van de zieken.

Mevrouw
Lydie VAN DEN MEERSSCHAUT
Juffrouw Gertrude STEEVENS
Juffrouw Regine STEEVENS

De families
STEEVENS, VAN DEN MEERSSCHAUT
GOSSIAUX en MEIRESONNE

danken U voor uw gebed en de blijken
van medeleven.

Heer God,

Een goed man, een lieve vader en trouwe
vriend is van ons heengegaan. Veel te
vroeg. Wij begrijpen het niet.

Over ons verdriet heen willen wij ons vast-
klampen aan ons geloof dat geen enkel
leven verloren gaat. In uw handen, Heer,
bevelen wij zijn geest.

Gij alleen weet wat zijn leven waard is
geweest. Maar wij durven U herinneren
aan zijn stille eenvoud, zijn milde goed-
heid, die wij van hem hebben gezien en
ondervonden, aan zijn trouwe dienstbaar-
heid in vreugde en tegenslag.

Daarom vragen wij U, God, laat niets van
dit leven verloren gaan: geef hem uw rust
en uw vrede voor altijd, laat hem ook in
ons verder leven in alles waarin hij een
goed en edel mens is geweest, toen hij met
ons leefde, lachte, werkte en gelukkig was.

Begraf. en Crem. L. Debackere, 35.18.59

