



Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Zulma Baltens

Weduwe van de heer Pierre Monteyne

Geboren te Jabbeke op 30 september 1916
en overleden te Blankenberge op 31 oktober 2008,
voorzien van de ziekenzalving.

*Ik heb lang en gelukkig geleefd, mij met weinig tevreden
gesteld, niets gevraagd en veel gekregen en ik ben,
van alle goede dingen voldaan, zachtjes ter Here gegaan...*

(Stijn Streuvels)

Liefste Oma,

*Wij hebben veel verdriet dat jij er niet meer bent,
maar we zijn heel gelukkig dat jij onze Oma was.
Zoveel leuke herinneringen,
veel te veel om op te noemen...
Maar de fijne namiddagen samen
met de beste pannenkoeken,
die niemand anders dan jij kon maken,
vergeten we nooit.*

Dank je, Oma.

Daphné en Benoit

Didier en Christa Vyncke-Monteyne
Freddy en Olga Monteyne-Thielemans

haar kinderen

Daphné Monteyne
Benoit Monteyne

haar kleinkinderen

De families Baltens-Monteyne en aanverwanten

haar neven en nichten

danken u voor uw medeleven.

