

PATRICK DE COCK

had het geluk
VOOR DE EERSTE MAAL
JESUS
in zijn hartje te ontvangen
in de parochiale kerk van
St JOZEF & KRISTOFFEL
te Assebroek
op 19 maart 1958



Heer, zegen mijn ouders beiden,
En al wie mijn wegen leiden,
Bewaar hen lang in peis en vrede:
Dit is mijn innige smeekbede.